

## Reisverslag van Hr. Ms. Dubois

25 MEI – 4 JUNI

Willemstad - Sint Eustatius - Saba - Sint Maarten - Santa Lucia - Sint Maarten - Willemstad

*Commandant: luitenant ter zee der eerste klasse W. M. Goossens*

Na embarkatie van 22 mariniers ontmeerde Hr. Ms. Dubois op maandag 25 mei te 16.30 uur van kade 3 van de Brionwerf te Curaçao. De reis naar de Bovenwinden voor mars- en bivak oefeningen voor de mariniers en naar Santa Lucia voor een informeel bezoek was aangevangen.

Via het Schottegat en de Sint Annabaai verliet Hr. Ms. Dubois de haven van Willemstad en koerste om de Oost langs de zuidkust van Curaçao.

Na het rondenvan punt Kanon te 18.00 uur werd de steven gewend naar het noordoosten, richting Bovenwinden.

De 480 zeemijlen door de Caraïbische zee werden zonder vermeldenswaardige bijzonderheden afgelegd en woensdag 27 mei te 06.45 uur arriveerde het schip in Tumble Down Dick Bay aan de westkust van Sint Eustatius. De 22 mariniers onder leiding van kapitein der mariniers R. F. Hendriks werden met de motorsloep naar de kust gebracht, waar zij met behulp van de rubberboot het strand bereikten.

Vervolgens werd om de zuid doorgestoomd naar de rede van Oranjestad, alwaar te 07.44 uur in 13 meter water het anker werd gepresenteerd.

Te 08.30 uur zette de 26 man sterke landingsdivisie voet aan wal onder leiding van luitenant ter zee der tweede klasse H. S. M. Wierema, teneinde de 600 meter hoge Quill te bestormen.

De administrateur van Sint Eustatius, de heer J. van Faassen, bracht te 09.00 uur een bezoek aan de commandant. Te 12.50 uur ontving de commandant de heer en mevrouw J. van Faassen en dokter en mevrouw E. Rauwenbach voor een lunch aan boord.

In de middag vermaakte de bemanning zich met zeilen in de aan boord medegenomen Sunfish en met speervissen. Het detachement mariniers en de landingsdivisie kwamen te 15.45 uur weer aan boord.

Op de eerste wacht werd op het tentdek een amusementsfilm vertoond voor een tiental notabelen van Oranjestad, besloten door een gezellig samenzijn in de longroom.

Donderdag 28 mei lichtte Hr. Ms. Dubois te 05.58 uur het anker en koerste naar het eiland Saba, waar te 07.30 uur in 28 meter water voor anker werd gegaan in Fort Bay tegenover het douanekantoor.

Te 08.00 uur was het detachement mariniers geland. Na beklimming van de bijna 900 meter hoge Saba-top embarkeerde het detachement te 15.45 uur. Op verzoek van de administrateur van Saba, de heer Van Delden, zouden de heren mr. A. H. Roose (rechter), mr. J. A. Brouwer (officier van justitie), mr. H. S. Weber (griffier) en mr. M. F. Taverne (substituut-griffier) na een op Saba gehouden rechtszitting met Hr. Ms. Dubois meevaren naar Sint Maarten. Te 16.10 uur kwamen de rechtsgeleerden aan boord, waarna het anker werd gelicht en in koers 029 naar het 27 zeemijlen verder liggende eiland Sint Maarten werd gestoomd.

Nadat het schip te 18.45 uur ten anker was gekomen in de Groot Baai, werden de vier burgerpassagiers door de havenmeester van Philipsburg afgehaald, waarna de commandant een bezoek bracht aan de gezaghebber van de Bovenwinden, de heer J. J. Beaujon.

De volgende ochtend, vrijdag 29 mei, debarkeerde het detachement mariniers te 06.30 uur, waarna Hr. Ms. Dubois anker op ging.

De 270 zeemijl naar Santa Lucia werden met een economische vaart van 13 knopen afgelegd en zaterdag 30 mei te 09.07 uur lag het schip afgemeerd aan de North Wharf in de mooie natuurlijke haven van Port Castries.

De waarnemend Nederlandse consul, de heer L. Devaux, werd met de gebruikelijke eerbewijzen aan boord ontvangen, waarna hij de commandant vergezelde bij diens bezoek aan de administrateur van Santa Lucia, de heer G. Bryan, en aan de Chief Minister, de heer G. Charles.

Dezelfde ochtend bracht de administrateur een tegenbezoek aan de commandant, waarna te 12.15 uur ten gouvernementshuize een rumpunch-party werd aangeboden voor de commandant en officieren, een tiental notabelen en de Nederlandse kolonie.

De zaterdagmiddag werd gevuld met een picnic voor een dertigtal schepelingen aan het fraaie strand van de Palm Beach Club en voorts met een voetbalwedstrijd tussen het scheepselftal en een lokaal team in het Victoria Park.

De waarnemend consul maakte een autotocht met de commandant en drie officieren door het bergachtige noordelijke gedeelte van het eiland, maar moest weer vrij snel terug voor de cocktailparty, welke te 18.30 uur aan boord van Hr. Ms. Dubois aan 50 gasten werd gegeven.

Des avonds nam de état-major deel aan een diner-dansant in de Marigot Beach Club ten bate van fondsen voor een nieuw gestichte jachtclub, waarbij de commandant aan de commodore van de jachtclub een wapenschild van Hr. Ms. Dubois aanbood als eerste geschenk voor deze jonge club.

Zondag 31 mei werd voornamelijk besteed aan een bezoek aan de stomende en ziedende zwavelbronnen in de krater van Soufrière op de zuidwestpunt van Santa Lucia. De Soufrière was de lange tocht ten volle waard. De krater is 300 meter breed en 135 meter diep. Op de bodem van de krater liepen de toeschouwers tussen de verscheidene borrelende zwavelputten op een bedding van lava, vulkanische as en mineralen.

Des avonds dineerden commandant en officieren ten huize van de waarnemend Nederlandse consul. Behalve de administrateur en mevrouw Bryan waren nog een tiental notabelen en burgergasten uitgenodigd.

Maandag 1 juni te 08.00 uur verhaalde Hr. Ms. Dubois een tiental meters naar het westeinde van de kade om ruimte te geven aan het afmerende motorschip Parthenon van de Koninklijke Nederlandse stoomboot maatschappij. Te 09.15 uur verliet de waarnemend consul als laatste bezoeker Hr. Ms. Dubois, waarna werd ontmeerd en de haven van het gastvrije Castries werd uitgestoomd.

Onder gunstige weersomstandigheden werden op weg naar Sint Maarten individuele oefeningen uitgevoerd en de rollen gerepeteerd. Op de voormiddag werd het naamsein gewisseld met Hr. Ms. Zeeleeuw, die deze ochtend met smaldeel 5 uit Martinique was vertrokken.

De volgende dag, 2 juni, kwam Hr. Ms. Dubois te 06.45 uur ten anker voor Philipsburg. Op de voormiddag embarkeerde het detachement mariniers na 4 dagen op Sint Maarten te hebben gebivakkeerd. Te 12.00 uur was de commandant aanwezig op het vliegveld teneinde met het ontvangstcomité Zijne Excellentie de gouverneur der Nederlandse Antillen, mr. N. Debrot, te ontvangen, die op 3 juni de nieuwe aanlegpier in de Groot Baai officieel zou openen.

Op de achtermiddag kreeg de bemanning gelegenheid de benen te strekken aan de wal en de laatste inkopen te doen. Te 16.40 uur werd het anker gelicht en de steven gewend naar het eiland Curaçao om de zuidwest. Het weer bleef fraai en de 3e juni werd besteed aan diverse individuele oefeningen. Na zonsondergang werd het schip geblindeerd en de navigatielichten gedoofd; van 19.30 uur tot 21.00 uur zouden twee (C)S-2A's (Trackers) van squadron 1 het schip moeten opsporen.

Te 20.50 uur was Hr. Ms. Dubois gelokaliseerd, waarna werd aangevangen met een oefening. Te 22.00 uur keerden de Trackers vliegveldwaarts en zette het schip de reis voort. Donderdag 4 juni te 07.10 uur passeerde Hr. Ms. Dubois de Emmabrug in de Sint Annabaai en lag te 07.22 uur gemeerd aan de Rimasteiger, waarna de demarcatie van het detachement mariniers een aanvang nam.

***Navigatorische gegevens***

De haven van Port Castries is zeer eenvoudig binnen te lopen, mede dank zij een duidelijke merklijn. De haven biedt door zijn ligging een uitstekende bescherming tegen de heersende winden.